

OBADJA - Sådd och skörd

Till ledaren

Hjälpmiddel du kan använda: Bibeln Flanellograf Dockan Mosse (<i>din docka heter kanske något annat</i>)	Undervisningsförslag: Sådd och skörd
--	--

Tips

A. Sjung sången: Sår jag potatis...

B. Sådd

Fundera tillsammans över olika saker vi sår. Från grönsaker och blommor till goda gärningar vi gör mot varandra.

Jesus säger i Bergspredikan (*Matt 7:12*): "Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem".

C. På flanellograf (*bilderna finns i Predikarens lektion*)

Dålig skörd

Hur sår man för att få en dålig skörd?

Fröken Osanning - ingen tror längre på det hon säger

Herr Negativ - ingen vill ha honom som kompis

Dåliga Vanor - förstör sin kropp

Skördar vi endast det vi själva sår eller kan vi också skörda vad andra sår?

Läs Jesu liknelse i *Matt 13:24-30*

D. Drama med hjälp av dockan Mosse (*dockan dyker upp igen i Mika/Nahum-lektionen och får upprättelse*)

Mosse har med sig godis. Bjuder alla, men äter inget själv. Plötsligt hörs ljudet av sirener. En polisbil stannar utanför och två poliser kommer in.

Polis 1: - *Butiken har blivit rånad. En massa godis är borta. Nu måste jag kontrollera er, så jag får se om någon här är inblandad. Öppna munnarna!*

Barnen lyder och poliserna går runt och känner på deras andedräkt.

Polis 1: *Tyvärr måste vi förhöra er här och nu. Ni har alla just ätit godis. Jag måste få veta varifrån ni fått godiset.*

(*Polisen vänder sig mot sin kollega*) *Du kan köra hem Mosse, han verkar vara oskyldig. Förhöret börjar och efter en stund kommer polis 2 som skjutsat hem Mosse tillbaka.*

Polis 2: *Vi har tagit den skyldige på bar gärning. Det var Mosse. Han hade en hel låda med godis under sängen. Han har erkänt. Vi ber er så mycket om ursäkt för att vi misstänkte er alla. Är man oskyldig behöver man inte vara rädd. Så fortsätt ni med det ni höll på med innan vi kom och störde er. Hejdå!*

E. B, C och B/C-bladet

God skörd

Fokusera på vad man kan göra för att få god skörd.

Sår jag potatis, vad skördar jag då?
Potatis, potatis, kan du väl förstå!
Men sår jag morötter, vad får jag för rötter?
Morötter, du får ju morötter!

**För det du sår får du skörda, fattar du det?
Det du sår får du skörda, så är det med det.
På sådd kommer skörd.**

Sår jag en snyting, vad skördar jag då?
En stor smäll på kinden och andra också!
Men om jag sår kramar, då får jag väl kramar?
Va' bra, du har äntligen fattat!

**Att det vi sår får vi skörda, bibeln säger det!
Det vi sår får vi skörda, så är det med det.
På sådd kommer skörd.**

Växelsång

"triol-känsla"

Det du sår

Ruth Bertlin

Dm A7 A7

Sår jag po - ta - tis, vad skör - dar jag då? Po - ta - tis, po - ta - tis kan

Dm Gm Dm A7

du väl för - stå. Men sår jag mo - röt - ter, vad får jag för röt - ter? Mo - röt - ter du

Dm C7 F

får ju mo - röt - ter. För det du sår får du skör - da

C Bb F A

fat - tar du det? Det du sår får du skör - da så är det med det. På

Dm

sådd kom - mer skörd.

OBADJA



SÅDD & SKÖRD

För bonden gäller höst och vår. I livet mitt det sätter spår.
Vad då?

OBADJA



--	--	--	--	--	--	--	--

&

--	--	--	--	--	--	--	--

För bonden gäller höst och vår.
I livet mitt det sätter spår. Vad då?

Sådd och skörd - Obadja

Obadja är den kortaste boken i Gamla Testamentet. Budskapet är en varning främst till Edom, ett tidigare grannland till Israel. Men det är också en varning till alla hednafolk (det betyder



alla som inte är judar), att inte glädjas över Israels olycka. Gud vill inte att vi tycker det är bra när det går dåligt för någon. Inte ens när det gäller dem vi inte tycker om.

"Gör mot din nästa som du vill att han skall göra mot dig", säger Jesus i Matt 7:12. Det profeten Obadja egentligen säger är att på sådd kommer skörd. Som du gör, gör andra mot dig. Därför är det viktigt att inte göra det värre för någon som redan har det svårt. Vi skall istället hjälpa och stöda varandra.



1. _____ = _____
2. _____ = _____
3. _____ = _____
4. _____ = _____
5. _____ = _____

Minnes- vers:

Som du har gjort, så skall det göras mot dig.

Obadja v. 15

Växel- sång

Text
&
Musik:

Robin
Bertlin
&
Ruth
Bertlin

Frågor:

Sår jag potatis, vad skördar jag då?
Men sår jag morötter,
vad får jag för rötter?

För det du sår får du skörda, fattar du det?
Det du sår får du skörda, så är det med det.
På sådd kommer skörd.

Sår jag en snyting, vad skördar jag då?
Men om sår jag kramar,
då får jag väl kramar?

Att det vi sår får vi skörda, bibeln säger det!
Det vi sår får vi skörda, så är det med det.
På sådd kommer skörd.

Svar:

Potatis, potatis, kan du väl förstå.

Morötter, du får ju morötter.

En stor smäll på kinden och andra också.

Va' bra, du har äntligen fattat.

