

Jesus kom in, Jesus kom in,
kom in i mitt hjärta Jesus.
Kom in idag, kom in bliv kvar.
Kom in i mitt hjärta Jesus.

Jesus kom in

okänd



Je-sus kom in Je-sus kom in. Kom in i mitt hjär - ta Je - sus. Kom
in i dag, kom in bliv kvar. Kom in i mitt hjär - ta Je - sus.

SALOMO

Framförallt må du bevara
ditt hjärta rent.



DAVID

Skapa i mig Gud ett
rent hjärta.

JESUS

Vad hjärtat är fullt av
det talar munnen.



PREDIKAREN



ETT RENT HJÄRTA



Säg enkelt till Jesus:
"Kom in, kom in"
och genast förändras situationen din.
Vad får du då?



PREDIKAREN



MODELL



Gamla Testamentet
PREDIKAREN; Poesi

C

LEKTION:
Ett rent hjärta

Uppgift:
Måla hjärtat först. Skär sedan upp
dörren längs de streckade linjerna.
Öppna dörren och limma Jesus
innanför.

ETT RENT HJÄRTA



Säg enkelt till Jesus:
"Kom in, kom in"
och genast förändras situationen din.
Vad får du då?



Ett rent hjärta - Predikaren, Ordspr 4:23



Predikaren är en bok om tro och tvivel. Kung Salomo som skrivit den var en mycket vis man. Ändå frestades han att under en tid tillbe andra gudar än Israels Gud. Då blev det väldigt mörkt i hjärtat för Salomo. Han började tvivla på allting och till slut tyckte han att det skulle vara bättre att dö än att leva. Under den här mörka tiden började Salomo förstå att det är bäst för alla människor att frukta Gud. Det är ju Gud som ger en människa glädje och när livet är slut kommer en slutgranskning av allas liv här på jorden. Salomo ville också varna andra för att välja fel saker. Det är klokare att lära sig av andras misstag än att själv behöva göra dem. Predikaren visar hur all frestelse börjar i hjärtat. Därför är det viktigare att bevara sitt hjärta rent än att bara tänka på sitt yttre. Jesus säger: "Vad hjärtat är fullt av det talar munnen". Bästa sättet att hålla hjärtat rent är att inbjuda Jesus komma in och bo där.



Minnesvers:

Evigheten har Gud lagt i människornas hjärtan. Pred 3:11

Text
&
Musik:
Trad.

Jesus kom in, Jesus kom in,
kom in i mitt hjärta Jesus.
Kom in idag, kom in bli kvar.
Kom in i mitt hjärta Jesus.



KALLE

Fröken
Osanning

Herr Negativ

Herr
Dåliga Vanor

Herr
Göra Gott

Fru Vägvisare

Predikanten

KALLE

Fröken
Osanning

Herr Negativ

Herr
Dåliga Vanor

Herr
Göra Gott

Fru Vägvisare

Predikanten

KALLE

Fröken
Osanning

Herr Negativ

Herr
Dåliga Vanor

Herr
Göra Gott

Fru Vägvisare

Predikanten

KALLE

Fröken
Osanning

Herr Negativ

Herr
Dåliga Vanor

Herr
Göra Gott

Fru Vägvisare

Predikanten

KALLE

Fröken
Osanning

Herr Negativ

Herr
Dåliga Vanor

Herr
Göra Gott

Fru Vägvisare

Predikanten

KALLE

Fröken
Osanning

Herr Negativ

Herr
Dåliga Vanor

Herr
Göra Gott

Fru Vägvisare

Predikanten

KALLE

Fröken
Osanning

Herr Negativ

Herr
Dåliga Vanor

Herr
Göra Gott

Fru Vägvisare

Predikanten

KALLE

Fröken
Osanning

Herr Negativ

Herr
Dåliga Vanor

Herr
Göra Gott

Fru Vägvisare

Predikanten

Berättaren: Idag skall vi titta in i Kalles hjärtehus och se vad som kan finnas där. Kalle vet att han fått sitt hus av en Konung och så har han hört berättas att Konungens Son ska komma och hälsa på honom en dag. Då skall han få följa med honom till hans lyckorike om hans hjärtehus är rent.

Kalle städar. Han stänger fönster och dörr för att försäkra sig om att ingen smuts skall komma in. Men trots allt städande blir det dammigt i alla fall (*lägg några dammrättor på golvet*).

En dag när Kalle satt på trappan och funderade hur huset kunde hållas rent kom en främling som såg väldigt butter ut fram till huset. Utan att säga något gick han förbi Kalle in genom dörren. Vårdslöst satte han sig ner i Kalles fåtölj och slängde tidningen på golvet. Kalle bara glodde på honom medan han sade:

Kalle: - Vem är du och vad gör du i mitt hus?

Herr Negativ: - Jag är herr Negativ och jag tänker bo här. Jag försöker göra mig hemmastadd.

Berättaren: Kalle blev jätteledsen. Han hoppades att inte Konungens son skulle komma den dagen. Hur skulle han få ut herr Negativ?

Plötsligt fick han syn på ännu en person som kom gående längs vägen. Det var en flicka med konstigt utseende. Kunde det vara någon av herr Negativs vänner eller När hon kom fram till honom frågade han:

Kalle: - Vem är du?

Fröken Osanning: - Jag är fröken Osanning. Jag är mycket trevlig, duktig på att laga mat och att städa.

Berättaren: Städa, det var ju precis det Kalle behövde. Han öppnade dörren och bjöd in henne. Nu skulle allt ordna sig. Men till sin förskräckelse såg han att fröken Osanning kunde varken det ena eller det andra. Dammet bara flög runt rummet och diskarna staplade hon på bordet. Vilket misstag han hade gjort som bjöd in henne. Det värsta av allt var att han såg ännu en person komma raglande upp efter vägen. Nej inga fler såna gäster ville Kalle ha. Han satte händerna för ansiktet och grät. Kalle förstod inte hur det hade gått till, men när han såg upp var redan främlingen inne i hans hus. Kalle hoppade upp och ropade:

Kalle: - Vem är du och vad har du att göra i mitt hus?

Berättaren: Kalle hörde hur personen mumlade något om Dåliga Vanor innan han lade sig ner på golvet och slocknade. Stackars Kalle, han satte sig på trappan igen och nu grät han högljutt och ropade:

Kalle: - Jag kommer aldrig någonsin till Konungens palats. Aldrig!

Berättaren: Just då hörde han en vänlig röst säga:

Herr Göra Gott: - Hur är det fatt min pojke?

Berättaren: Nu var Kalle så besviken på alla besökare att han helst ville säga:

Kalle: "Stick gubbe".

Berättaren: Han kände hur alla de som bodde i hans hjärtehus började påverka honom att göra och tänka saker som han inte gjort tidigare. Igen hörde han den vänliga rösten:

Herr Göra Gott: - Kan jag hjälpa till? Mitt namn är herr Göra Gott och jag tycker om att hjälpa mina medmänniskor. Vill du ge mig en skurborste kan jag börja städa med detsamma.

Berättaren: Kalle kände att den här personen inte var som de andra. Äntligen skulle han få huset städad. Han tog fram hink och borste och herr Göra Gott började genast skura medan han sjöng och visslade. Under tiden han rengjorde utsidan av huset tänkte Kalle:

Kalle: - Herr Göra Gott ser stark ut. Han kan säkert slänga ut inkräktarna.

(*harklar sig*) - Snälla herr Göra Gott, utsidan är inte så viktig. Jag vill att du går in och städar istället.

Herr Göra Gott: - Jag är ledsen Kalle, men jag vet inte hur man städar där inne. Det är inte mitt jobb, förstår du. Och förresten är det inte nödvändigt heller. Hejdå och lycka till!

Kalle: - Det ÄR nödvändigt att städa därinne. Jag vet det. Men hur? Finns det ingen som kan berätta det för mig?

Fru Vägvizare: - Behöver du hjälp med rengöringen?

Kalle: - Nej, inte en till, jag orkar inte mer.

Fru Vägvizare: - Jag ser att du behöver hjälp med insidan!

Kalle: - Kan du det? Här är städgrejorna.

Fru Vägvizare: - Stopp, stopp, Kalle. Mitt namn är Fru Vägvizare. Jag kan inte själv göra ditt hjärtehus rent, men jag känner en som kan.

Kalle: - Säg mig det fort.

Fru Vägvizare: - Jag kan visa dig vägen till en man som kallas herr Predikanten och....

Kalle: - Kan han rena mitt hjärta.

Fru Vägvizare: - O, nej, han kan inte heller rena ditt hjärta, men han har en bok som berättar för dig om den ende som kan göra ditt hjärta rent. Vill du följa med mig?

Kalle: - Vad väntar vi på!

Berättaren: Nu gick det undan. Kalle hade så bråttom att fru Vägvisare hade svårt att hänga med. När de fick syn på det lilla huset i skogen började Kalle springa.

Fru Vägvisare: - Spring du, nu hittar du ju själv!

Berättaren: När Kalle kom fram till stugan, knackade han artigt på dörren.

Predikanten: - Kom in!

Berättaren: Kalles hjärta slog våldsamt, när han öppnade dörren.

Predikanten: - Hallå där! Jag är Predikanten, vad kan jag göra för dig?

Kalle: - Jag heter Kalle. Fru Vägvisare hjälpte mig att hitta hit till dig. Hon sade att du kan hjälpa mig att få mitt hjärta rent. Jag vill så gärna följa med Konungens Son till hans lyckorike.

Predikanten: - Då ska vi se här i min bok vad den har att säga om dig.

Kalle: - Om mig? Står det nåt om mig i din bok?

Predikanten: - Javisst! Jag ska visa dig. Titta här!

Kalle: - *Ty så älskade Gud världen....*

Predikanten: - Gud, det är Konungen, förstår du! Han bor i himlen, men är samtidigt Konung över hela jorden.

Kalle: - *...att han utgav sin enfödde Son....*- Det är alltså Konungens Son. Men vad heter han?

Predikanten: - Hans namn är Jesus, läs nu vidare!

Kalle: - *... för att de som tror på honom....*

Predikanten: - I den där meningen finns både du och jag och alla andra människor.

Kalle: - Men jag förstår inte? Menar du att Gud älskar mig?

Predikanten: - Javisst, Gud älskar alla människor så mycket att han för många år sen lät sin ende Son Jesus födas som baby hit till jorden. När Jesus blev stor gick han bland människorna och gjorde gott. Han berättade om sin far, om himlen och så helade han de som var sjuka. Men onda människor som inte trodde på honom spikade upp honom på ett kors.

Kalle: (*skriker*) - Konungens Son. Dödade de honom? Men varför?

Predikanten: - För att de som har synd i sitt hjärta inte ska behöva dö. Det orena i ditt hjärta är synd. Gud älskar dig så mycket att han lät Jesus ta ditt straff. Kan du förstå detta, Kalle?

Kalle: (*gråter*) - Gjorde han allt detta för mig? Då är han alltså död?

Predikanten: - Nej, Kalle, läs vidare!

Berättaren: Kalle kunde inte läsa för tårarna som forsade ner för hans kinder, så herr Predikanten fortsatte:

Predikanten: - *.... inte skall gå förlorade utan ha evigt liv.*

Förlorad betyder, att skiljas från Gud och inte få bo i hans palats. När Jesus dog på korset var det inte slut. Tre dagar efter begravningen uppstod Jesus från de döda. Han visade sig för lärjungarna för att bevisa att han levde. Sedan återvände han till sin far i himlen. Nu förbereder han en fest för oss där. En dag skall han komma och hämta oss till sitt rike, det som vi kallar himlen. Det är det som kallas evigt liv, när vi för alltid ska få vara tillsammans med Konungen och hans Son i deras lyckorike.

Kalle: - Det här låter ju helt fantastiskt. Men hur ska jag få mitt hjärtehus rent i tid?

Predikanten: - Bjud bara in Konungens Son!

Kalle: - In i mitt smutsiga hjärta? Det skulle jag aldrig våga.

Predikanten: - Kalle, det är bara Jesus som kan rena ditt hjärta.

Kalle: - Menar du verkligen att han vill stiga in i mitt smutsiga hjärta och rena det? Men jag kan ju inte komma upp till himlen för att be honom om det?

Predikanten: - Jesus bor inte bara i himlen. Han är överallt. Han vill komma in och bo i alla hjärtan som vill öppna hjärtedörren för honom. Boken, det är bibeln, som vi just läste ur, där står det att han just nu står och knackar på din dörr.

Berättaren: Kalle tog snabbt Predikantens hand och sade:

Kalle: - Tack för att du berättat allt det här för mig. Nu måste jag skynda mig hem. Hejdå!

Berättaren: Kalle hade bråttom och sprang allt vad han orkade. Han ville se om Konungasonen verkligen stod vid hans dörr och klappade.

Till sin besvikelse såg det likadant ut som när han lämnade hjärtehuset. Alla var kvar. Ingen Konungason stod vid hans dörr. Åtminstone kunde han inte se det. Eller... stod han där fast han inte såg det? Var det inte så Predikanten hade sagt? Full av spänning gick Kalle fram till dörren. Han öppnade den och bad stilla:

Kalle: - Käre Jesus, kom in i mitt smutsiga hjärta och gör det rent. Förlåt att jag har syndat mot dig. Amen!

Berättaren: I samma ögonblick steg Jesus in i Kalles hjärtehus. De tre ovälkomna gästerna, Herr Dåliga Vanor, Herr Negativ och Fröken Osanning flög ut genom dörren och ned längs vägen, där de försvann.

Å, vad lycklig Kalle var. Det kändes så skönt och så fridfullt. Och tänk, han skulle få följa med Konungens Son till hans lyckorike, himlen.

Bilder till Kalles hjärtehus

Klipp ut alla bilder till Kalles hjärtehus och färglägg dem. Limma fästpapper på baksidan och använd bilderna på flanellograf. Rita ett hjärta (enligt måtten på modellhjärtat) på papp. Skär bort det inre av hjärtat. Limma fästpapper på baksidan av kransen. Klistra fast dörren på hjärtat och skär upp den längs den streckade linjen. Skär upp stolen längs den streckade linjen för herr Negativ.





Gamla Testamentet
PREDIKAREN; Poesi
LEKTION:
Ett rent hjärta

Bilderna till Kalles hjärtehus

har illustrerats av
Lena Streng

*Kalle (vänster, höger och sitter),
bibel (placeras i Kalles knä när
han är hos Predikanten),
fönster till huset.*





Gamla Testamentet
PREDIKAREN; Poesi

Bilder till Kalles hjärtehus

LEKTION:
Ett rent hjärta

Fröken Osanning,
herr Negativ (*står och
sitter*), deras tillbehör
och herr Dåliga Vanor.





Gamla Testamentet
PREDIKAREN; Poesi

Bilder till Kalles hjärtehus

LEKTION:
Ett rent hjärta

Herr Göra Gott och
hans tillbehör,
fru Vägvisare
och Kungens Son
(Jesus).

