

Ja, det finns räddning om man ångrar sig,
räddning om man ångrar sig.
Räddningen, den vet Gud (oh yeah).
Det finns räddning om man ångrar sig,
räddning om man ångrar sig.
Räddningen - hos vem?... Du vet väl den!

Refr. 2: Kopparormen

Refr. 3: Jesus

Israels barn - knorra mot Gud,
ville inte - lyda hans bud.
Men då kom domen: "Ni måste dö,
om ni ej - lyssnar på mig!"

Du och jag - som lever idag,
vi vill alltid - lyssna till Gud.
Misslyckas vi - då hjälper Han till
att leva - som Mästaren vill.

Det finns räddning

Ruth Bertlin

Ja, det finns räddning om man ång - rar sig, räddning om man ång - rar sig.

Räddning-en den vet Gud Det finns räddning om man ång - rar sig,
(oh yeah, det finns)

räddning om man ång - rar sig Räddningen hos ve-m? 2. Kopparormen!
3. Jesus! Du vet väl den!

1. Is-ra-els barn knor-ra mot Gud. Vil - le in - te ly-da Hans bud
2. Du och jag som le-ver i dag Vi vill all - tid lyssna till Gud .

Men då kom do - men Ni mäs-te dö om ni ej lyssnar på mi - g.
Miss-lyc-kas vi hjälp er Han till att le-va som Mästar-en vi - ll.

FJÄRDE MOSEBOKEN



KOPPAR ORMEN

När alla låg sjuka med brännhet kropp,
jag glänste i solen och gav dem hopp.
Vem är jag?

FJÄRDE MOSEBOKEN



MODELL

KOPPAR ORMEN



När alla låg sjuka med brännhet kropp,
jag glänste i solen och gav dem hopp.
Vem är jag?

Kopparormen - 4 Moseboken 21:4-9

Kopparormen sattes fast på en lång stång. Mitt i lägret restes den för att den skulle synas så långt som möjligt. Den glänste i solen. Gud hade sagt till Mose att alla som hade blivit stungna av giftiga ormar kunde bli friska igen om de såg på kopparormen. Och det skedde också. Men många dog ändå för att de inte trodde att det fungerade.

I Nya Testamentet berättar Jesus om denna händelse som alla religiösa judar kände till från sin historia.

Jesus ger berättelsen en ny innebörd när han säger att han själv på samma sätt ska bli upphängd på ett kors. Alla människor är syndare inför Gud, men genom att tro på Jesus blir vi frälsta och får kallas Guds barn.



Minnes- vers:

Som Mose
upphöjde
ormen,
måste
Människo-
sonen
(Jesus) bli
upphöjd,
för att de
som tror
på honom
skall ha
evigt liv.

Joh 3:14,15

Uppgift: Vad klagade folket på? Fyll i det som saknas i pratbubblorna (se bokrullens högra sida här nedanför). Det kom giftiga ormar i lägret p.g.a. deras klagan. Rita många ormar i ökensanden.

Text
&
Musik:

Ruth
Bertlin

Ja, det finns räddning om man ångrar sig,
räddning om man ångrar sig.
Räddningen, den vet Gud (oh yeah).
Det finns räddning om man ångrar sig,
räddning om man ångrar sig.
Räddningen - hos vem?.....Du vet väl den!

Refr. 2: Kopparormen
Refr. 3: Jesus

Israels barn - knorra mot Gud,
ville inte - lyda hans bud.
Men då kom domen: "Ni måste dö,
om ni ej - lyssnar på mig!"

Du och jag -
som lever idag,
vi vill alltid -
lyssna till Gud.
Misslyckas vi - då hjälper han till
att leva - som Mästaren vill.



dö
bröd
Egypten
vatten

